

Van den Machandelboom.

Dat is nu all lang her, woll tweeduend Voor, do was
daar een rijk Mann, de hadde eene schone frame Fru,
un se hadden sick heede seer leef, hadde averst leene Kinner, se
wünschten sick averst seer welke, un de Fru bedte so veel dorum
Dag un Nacht; man se kregen keen un kregen keen. Vor eerden
Huse was een Hoff, darup stund een Machandelboom, innen
den stund de Fru eens in'n Winter un schellt sick eenen Appel;
un as se sick den Appel so schellt, so sneet se sick in'n Finger,
un dat Blood feel in den Snee. — „Ach!“ sed' de Fru,
süxt so recht hoch up, sach dat Blood för sick an un was so
recht wehmödig, „hädd ich doch een Kind so rood as Blood
un so witt as Snee!“ — Un as se dat sed', so wurd eer so
recht frölich to Moode, eer was recht, as full dat wat warden.
Daar ging se to den Huse, un ging en Maand hen, de Snee
vörging, un twee Maand, daar was dat grön, und dree Maand,
daar kömen de Blömer ut de Erde, un veer Maand, daar
drungen sick alle Bömer in dat Holt, un de gronen Twige
weeren all in een anner wussen; daar singen de Bägellens, dat
dat ganze Holt schallt, un de Bleijten felen van de Bömer.